

Mance Seghers

Buffalo van de Eeuw

1926 - 2005

'Mance, Mance, Mance ...!' Triomfantelijk dragen de spelers hun doelman van het veld. Neen, de Champions League hebben ze niet gewonnen. Maar de Buffalo's slepen die memorabele zondagmiddag in de modderpoel van Daring Molenbeek wel een puntje uit de brand. Met zeker tien onwaarschijnlijke wereldsaves houdt Mance de nul op het scorebord.

Armand leert sjotten bij de broeders van Zelzate. Nauwelijks 16 houdt hij al de netten van S.L.V. Zelzate schoon. Als hij op het veld van de Gantoise als soldaat een matchke speelt, heeft de Gentse trainer het rap in de smiezen: die Seghers, dat wordt *ne grote!* En vanaf 1950 staat 'die Seghers' onverstoort onder de lat bij de Buffalo's.

Een indrukwekkende goalie! Reus van een vent met handen als kolenschoppen en met een eeuwige *klakke* op zijn kop. Bij een zweefsprong verliest Mance dat ding weleens, maar de bal... die pakt hij stevast klemvast. Zijn fans sluiten hem dan ook meteen in hun hart want de Mance zorgt voor spektakel. 'Als onze panter speelt, willen we dat zien', toeteren ze. In de derby's tegen Racing Gent, staan de stoelen tot tegen de zijlijn.

En met de Rode Duivels? In *Le Stade de Colombes* in Parijs schittert Seghers tegen *les Bleus*. Hij staat er in een schiettent. Maar Mance speelt er een wereldpartij: 0-1. *De held van Colombes* titelen de kranten 's anderendaags. Op dus naar vele caps? Neen. Een akkefietje met een pipo van de Bond steekt daar een stokje voor.

Ook in de herfst van zijn carrière blijft Mance stunten. Als FC Luik deelneemt aan een toernooi in de Catalaanse hoofdstad, heeft hij er als gastdoelman een indrukwekkende match tegen de wereldsterren van Barcelona. En op 38-jarige leeftijd wint 'papa Seghers' met een piepjong Gantoise nog de Belgische beker en mogen de Buffalo's naar de Europacup. Helaas, West Ham United is er net iets te sterk.

En de Gouden Schoen? Niets voor doelmannen, denkt Seghers en hij stemt niet op zichzelf, maar op Lucien Olieslagers van Lierse. En Mance komt godbetert één puntje te kort. Weg opperste carrièrebekroning.



Fotobron: Amsab

De held van Colombes, de panter van het Jules Ottenstadion verdedigt 16 jaar lang de blauwwitte kleuren van La Gantoise. Op z'n 40ste hangt hij z'n handschoenen aan de wilgen. Als de KAA Gentfans de 100ste verjaardag van hun club vieren, krijgt hun icoon een eretitel: Mance wordt *Buffalo van de Eeuw*.

Na z'n voetballeven geniet de joviale bierafzetter uit Zelzate volop van zijn andere passie: het duivenmelken. Totdat op zijn 79ste niet een obscure *goalgetter* maar Magere Hein hem definitief te grazen neemt.